

# Sammen om rammer hvor unge trives

Et missionsorienteret  
partnerskabsprogram for  
kommuner

Konceptbeskrivelse



DDC

*Vi kan ikke  
løse fremtidens  
udfordringer med  
fortidens værktøjer*

# Er systemerne gået i stykker?

De senere år er opmærksomheden på mental sundhed blevet markant større. Vi hører om trivselsundersøgelser, hvor hver 3. kvinde og hver 5. mand mellem 16-24 år oplever angst, stress og ensomhed. Hver fjerde unge kvinde ser så sort på fremtiden, at de overvejer, om de vil sætte børn i verdenen, og psykiatrien er presset til bristepunktet i mangel på personale, pladser og ressourcer.

**Resultatet af den stigende mistrivsel opleves mange steder, også i kommunerne. Mange børn går ikke i skole, det er svært at inkludere børn i fælleskaber og efterspørgslen på hjælp fra PPR er så stort, at det er umuligt at følge med.**

Den dominerende problemforståelse de sidste 20 år har betydet, at arbejdet med menneskers velbefindende har haft fokus på tidlig opsporing, diagnosticering og behandling af diverse psykiske symptomer. Men når op imod en tredjedel af unge mennesker kollektivt oplever mistrivsel, ved fx at gå i folkeskole, fristes man til at spørge, om vi skal sygeliggøre unge mennesker eller se deres reaktioner som sunde responser på dysfunktionelle systemer?

<sup>1</sup> Danskernes sundhed, Den nationale sundhedsprofil, Marts 2022

# Kan vi vise nye veje for, hvordan man måler på forandring?

Overalt i den vestlige verden arbejder man på at kortlægge og forstå, hvordan man kan arbejde systematisk med at monitorere og dokumentere positive forandring (**Impact**).

Vi tror på, at dette tværkommunale initiativ vil være en interessant og oplagt mulighed for at afprøve og undersøge nye måder at gøre dette på.

Derfor er ambitionen, når partnerkredsen er etableret og arbejdet påbegyndt, sammen at afsøge muligheder for ekstern finansiering til at arbejde med implementering af missionen samt monitorering og måling af forandringer på missions- og porteføljeniveau.



Koalition af  
ambitiøse kommuner  
*Sammen om handling*

DDC

# Call to action

Vi inviterer til et partnerskabsprogram og tværkommunalt samarbejde fordi:

- Vi tror, at det kræver, at vi **gør noget andet**, end det som er blevet afprøvet i vores samfund de sidste mange år, og som vi kan se, ikke lykkes med at skabe rammer, hvor unge trives.
- Fordi problemerne omkring **trivsel er så komplekse**, at det ikke er muligt at løse dem lokalt eller med en eller to smarte løsninger.
- Fordi **nye løsninger kræver nye tilgange**, værktøjer og samarbejde **på tværs af siloer**.
- Vi ser et **kæmpe potentiale** i, at arbejde med og inverstere i at skabe rammer, hvor unge trives. Både for det enkelte menneske og vores velfærdssamfund.



# Som partnerkommune vil i...

- Styrke og udbrede det arbejde og de indsatser i allerede lykkedes med
- Være med til at skabe nye løsninger, så flere unge trives
- Være en del af et nationalt kommunalt netværk med fokus på vidensudveksling, erfaringsdeling og handling
- Være med til at identificere, gentænke og påvirke de strukturer, der skaber kollektivt oplevet mistrivsel blandt unge.
- Tilegne jer dyb indsigt, viden og konkrete værktøjer til at arbejde med systeminnovation.
- Udvikle ny tilgang til at skabe trivsel for unge i kommunalt regi
- Branding af jeres arbejde og mulighed for at være med til at sætte dagsordenen sammen med andre kommuner.



# Målsætning



At opbygge **kompetencerne** i **kommuner** til at arbejde lokalt og samarbejde nationalt om, at fremme nye tilgange med at skabe rammer, hvor unge trives.



At identificere **nye muligheder**, **bygge konkrete indsatser** og løsninger, der fordrer trivsel i de situationer, hvor mistrivsel opleves kollektivt af unge.



At **styrke, udbrede** og **skalere indsatser**, der allerede arbejder med at skabe rammer, der fordrer trivsel i de situationer, hvor mistrivsel opleves kollektivt af unge.



At identificere og **påvirke strukturelle** og **lovgivningsmæssige barrierer**, der modarbejder at arbejde forebyggende og at investere i trivsel.



# Tre udviklingsspor til forandring

Forløbet vil foregå over to hele kalenderår, fra start 2024 til udgangen af 2025, med en ambition om at fortsætte partnerskaberne og samarbejdet efterfølgende. Forløbet igangsættes med udviklingsspor 1 “*Styrke og udbrede løsninger*”, hvor viden og erfaringer fra samarbejdet, skal bruges som udgangspunkt for at igangsætte udviklingspor 2 og 3.

## **Styrke & udbrede løsninger**

*via Katalyse*

Et spor, hvor vi sammen vil dele erfaringer med hinanden om, hvor vi og andre aktører allerede lykkes med at skabe rammer, hvor unge trives. Vi vil udforske, hvordan vi kan samarbejde bredere i økosystemet, hvordan vi kan implementere hinandens løsninger og lykkes endnu bedre.

## **Samskabe nye løsninger**

*via Co-design*

Et spor hvor vi sammen med det omkringliggende økosystem udvikler konkrete nye løsningsmodeller, der udfylder et uberørt potentiale eller skaber den nødvendige infrastruktur til, at eksisterende løsninger kan fungere endnu bedre end de gør i dag.

## **Skabe nye handlemuligheder**

*via Strukturelle Eksperimenter*

Et spor, hvor vi sammen vil identificere lovgivningsmæssige og strukturelle barrierer. Vi vil bringe ny viden og lokale erfaringer i spil løbende og spille denne viden ind på det politiske niveau.

# Konkrete outputs

## Vidensorienterede produkter

- En stærkt visuelt analyse, der belyser, hvor og hvordan kommunale og private aktører allerede lykkes med at skabe rammer, hvor unge trives og hvorfor de lykkes.
- En stærkt visuel analyse der belyser diskurser og strukturer, der er med til at fastlåse systemet og arbejde på radikalt nye måder.

## Løsningorienterede produkter

- Konkrete inputs til forbedring, udbredelse og skalering af eksisterende løsninger.
- En række konkrete nye idéer til løsninger, med afsæt i uudnyttede potentialer.
- Forslag til konkrete strukturelle eksperimenter, der vil skabe grundlag for, at eksisterende og nye løsninger kan lykkes endnu bedre.

# Hvad forventes af partnerskabskommuner?

At direktionen i den pågældende kommune forpligter sig til partnerskabet, og skaber rum og frigiver medarbejders ressourcer til, at igangsætte handling i egen kommune.

At deltagende kommuner stiller 2 medarbejdere til rådighed, til at deltage i workshops og tværkommunalt samarbejde

Hver kommune bidrager økonomisk til projektet med 300.000 kr. ekskl. moms.

At kommuner forpligter sig på at igangsætte 1-3 prøvehandlinger med udgangspunkt i de læringer og potentialer, som partnerskabet belyser

# Hvorfor Dansk Design Center?

I Dansk Design Center har vi forpligtet os til en mission, der arbejder for at unge mennesker i Danmark trives. Vi tror på, at design er den stærkeste tilgang til at skabe denne langsigtede og bæredygtige forandring.

Sammen med 150 aktører fra børne- og ungeområdet, heriblandt Socialstyrelsen, Askovfonden, virksomheder og uddannelsesinstitutioner har vi udviklet et fælles billede af en ønskværdig fremtid, hvor unge trives.

Den ønskværdige fremtid kan opleves ved at træde ind i fremtidsressourcen Vorby, hvor historier, film, spekulative artefakter samt en række principper og værktøjer gør det muligt at opleve fremtiden på egen krop.

I *Vorby* tror man på, at strukturer og rammer har afgørende indflydelse på, om mennesker trives. Derfor snakker man i *Vorby* om, at trivsel ikke er den enkeltes ansvar, men kollektivets.

# Kontakt



Kimmie Tentschert  
kit@ddc.dk  
+45 27 28 24 19

DDC